



Nghệ thuật thơ viết cho thiếu nhi của Dương Thuấn

Lê Thị Quế*

*Trường Đại học KHXH&NV, Đại học quốc gia Hà Nội

*Email: quele151282@gmail.com

Thông tin bài viết

Ngày nhận bài:

03/7/2019

Ngày duyệt đăng:

10/9/2019

Từ khóa:

Thơ thiếu nhi, Dương Thuấn, thiên nhiên, mùa, cây quả hoa lá

Tóm tắt

Dương Thuấn - nhà thơ dân tộc Tày, một minh chiêm lĩnh một sân thơ. Viết cho thiếu nhi chỉ là một phần trong sự nghiệp khá đồ sộ của tác giả hơn hai mươi năm, nhưng nhà thơ đã đánh dấu một mảng màu riêng trong dòng chảy thơ thiếu nhi Việt Nam. Thơ thiếu nhi của Dương Thuấn có nhiều đặc sắc riêng về nội dung và nghệ thuật cần được nghiên cứu, giới thiệu. Bài viết này, chúng tôi đi vào một số bình diện nghệ thuật thơ viết cho thiếu nhi của Dương Thuấn, trên cơ sở đó sẽ tiến tới khẳng định vị trí quan trọng của Dương Thuấn trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam hiện đại.

Nói đến văn học thiếu nhi Việt Nam thời kì đổi mới, chúng ta không thể không nhắc tới tác giả Dương Thuấn - nhà thơ dân tộc Tày, một minh chiêm lĩnh một sân thơ. Năm 1992 Dương Thuấn trình làng tập thơ đầu tay *Cuối ngựa đi săn* được Hội Nhà văn Việt Nam tặng giải A Giải thưởng Văn học thiếu nhi. Từ đó đến nay, Dương Thuấn vẫn cẩn mẫn làm giàu thêm, đẹp thêm những sáng tác của mình. Viết cho thiếu nhi chỉ là một phần trong sự nghiệp khá đồ sộ của tác giả hơn hai mươi năm, nhưng nhà thơ đã đánh dấu một mảng màu riêng trong dòng chảy thơ thiếu nhi Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi đi vào phân tích đặc sắc nghệ thuật thơ viết cho thiếu nhi của Dương Thuấn. Đối tượng khảo sát là các tập thơ *Cuối ngựa đi săn*, *Bà lão và chích chòe*, *Thơ với tuổi thơ*, *Chia trung công*, ... của tác giả.

1. Thiên nhiên bốn mùa, thế giới cây quả, hoa lá và thế giới loài vật

1.1. Thiên nhiên bốn mùa

Tuổi thơ Việt Nam từng quen thuộc với bức tranh bốn mùa của Võ Quảng và không quên những vần thơ dí dỏm của ông khi ví bốn mùa như bốn người bạn chăm chỉ, đầy trách nhiệm, giữ gìn cho đất nước luôn

luôn mới mẻ, tươi đẹp: "Thay ca đổi kíp/ Đổi mới non sông/ Xuân, hạ, thu, đông/ Mỗi người một vẻ" (*Bốn người* - Võ Quảng). Đến Dương Thuấn, các bạn đọc nhí lại được gặp lại bốn người bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông một lần nữa. Khảo sát thơ thiếu nhi Dương Thuấn, chúng tôi thấy trong tổng số 200 bài thơ đã có tới 22 bài viết về thiên nhiên bốn mùa. Trong đó, mùa hạ được miêu tả trong 4 bài, mùa thu hiện bóng trong 4 bài, mùa đông xuất hiện trong 1 bài và nhà thơ đặc biệt ưu ái nhất là mùa xuân với 13 bài.

Mùa xuân vốn được quan niệm là mùa của sự khởi đầu, mùa của lễ hội với những trò chơi dân gian mang đậm màu sắc văn hóa, mùa của tuổi mới, áo mới... Bởi vậy trẻ thơ thường đặc biệt yêu thích mùa xuân. Bằng sự trân trọng tuổi thơ, tình yêu cuộc sống, ý thức sâu sắc về thiên chức người cầm bút, Dương Thuấn như một họa sĩ tài ba đã quan sát và chắt lọc những nét tiêu biểu của cỏ cây, hoa lá, loài vật, con người... và dệt lên một thế giới thần tiên để dâng tặng cho các em. Vườn thơ ấy, có những bức tranh lộng lẫy của thiên nhiên bốn nhưng mùa xuân được nhà thơ thâu tóm những nét diễn hình nhất. Đây là một thoáng đổi thay, qua sự đâm chồi nảy lộc, tröm hoa đua nở, khoe sắc, khoe hương của vạn vật khi mùa xuân về: "Hoa đào nở thắm rồi/ Rừng hoa

ban nở trăng/ Dậy ra núi cùng chơi/ Mùa xuân đã đến rồi" (*Bài ca mùa xuân* trong tập *Cuối ngựa đi săn*). Rồi mùa xuân như một chiếc áo biến hình thổi phồng sức sống cho cỏ cây hoa lá vươn ra thành chồi của chiếc mầm xinh: "Suốt mùa đông lạnh giá/ Chồi nhú trong nách cây/ Sớm nay mùa xuân đến/ Nghe mưa bay nhẹ nhẹ/ Chồi non bừng mở mắt/ Nộy vỏ ra, xinh thay" (*Chồi* trong tập *Thơ với tuổi thơ*). Với một giọng thơ trữ tình, tha thiết cùng những nét chấm phá nhẹ nhàng, Dương Thuần đã tái hiện lại mùa xuân của đất nước, của quê hương: "Như một đàn bướm trăng/ Đến đâu ở quanh nhà/ Sáng dậy ra nhìn thấy/ Ôi! Một trời tuyệt sa" (*Hoa lê*). Núi rừng Việt Bắc không chỉ hiện lên lung linh, tươi đẹp lúc chính xuân mà khoảnh khắc tháng ba khi đất trời đã vào cuối xuân vẫn có sức hút đặc biệt làm ngây ngất lòng con trẻ. Sức hút ấy hiện ngay trên cây vông đỗ thám những hoa, những thung lũng rập ròn cánh bướm vàng bướm trăng, vị dẻo thơm của món xôi đen, xôi đỏ: "Tháng ba đến/ Hoa đậu đũ ngọn vông/ Tháng ba đi/ Bướm vàng trăng đầy thung/ Tháng ba đưa/ Làm ra xôi đen đỏ" (*Tháng ba*). Giọng thơ bình dị mà đầy lôi cuốn, sức hút, tháng ba - một khoảng thời gian trong năm hiện lên sinh động như một đứa trẻ với những hoạt động cụ thể: tháng ba đến... tháng ba đi... tháng ba đưa... Bước đi của thời gian đến đâu là mang cảnh sắc tươi đẹp cho cây cỏ, con người và vạn vật đến đó. Mỗi mùa, thiên nhiên lại có một vẻ đẹp rất riêng, rất khác biệt.

Bên cạnh mùa xuân Dương Thuần còn viết nhiều về mùa hạ. Nếu như mùa xuân được miêu tả với những vẻ đẹp nên thơ của những rừng đào bùng lên như những ngọn lửa bên cạnh những ngôi nhà sàn hay hình ảnh trăng ngàn của hoa mơ, hoa mận, hoa lê khắp triền thung thì mùa hạ lại được gợi tả qua cái nắng chói chang cùng những cơn mưa rừng, suối lũ bất chợt: "Tháng sáu mưa ngàn/ Bất ngờ cơn suối lũ" (*Tháng sáu*). Và sau những cơn mưa ấy mảng vầu, mảng trúc cựa mình vút khỏi mặt đất: "Mảng vầu cởi áo/ Mở lá cánh ve/ Ông trời thở phè/ Bay tung phoi lửa/ Ông sấm ra cửa/ Tập súng trên cao" (*Vào hè* trong tập *Cuối ngựa đi săn*).

Viết về mùa thu, nhà thơ rất tinh tế khi cảm nhận được những chi tiết nhạy cảm của thời tiết, sự rung động của đất trời khi chuyển sang tiết thu: "Đêm qua trời hiu hiu gió/ Sớm ra lành lạnh hơi người/ Suối thu sắc xanh như lá/ Một năm học mới đến rồi" (*Cô giáo bản* trong tập *Chia trúng công*).

Thu qua, đông tới tháng chạp mang về cái lạnh như cắt da, cắt thịt. Thời tiết lạnh buốt không chỉ do nhiệt độ

thấp mà còn do sương mù phủ trăng núi rừng, sương muối giăng mắc khắp bản làng, cành cây, ngọn cỏ: "Tháng chạp trời mau tối/ Đi học về lội suối/ Bước lặn theo dom đóm/Tiếng ve núi ran ran" (*Tháng chạp*). Mùa đông khi những cơn gió bắc thổi qua chỉ còn vương lại những ngọn cây xơ xác, con người chỉ muốn tìm về với bếp lửa ấm áp, sự xum họp gia đình trong những đêm đông giá buốt: "Mùa đông vừa mới đến chiều nay/ Tối cả nhà quay mặt vào bếp lửa/ Nghe vui tai hạt ngô nướng nở/ Gió vuốt cành lê buốt rợn người" (*Mùa đông* trong tập *Chia trúng công*). Trong con mắt của nhà thơ, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông không có mùa nào xấu, mỗi mùa đều có những đặc trưng, những vẻ đẹp riêng độc đáo, đáng yêu luôn được mọi người mong đợi, đón chờ. Cả bốn mùa làm nên bức tranh thật thơ mộng và đậm đà phong vị vùng cao.

1.2. Thế giới cây quả, hoa lá

Cùng với thiên nhiên bốn mùa, thơ thiêú nhi Dương Thuần có "vườn bách thảo" ngập tràn sắc màu. Nếu như nhà thơ Phạm Hổ có cả một tập thơ về cây cối - Tập thơ *Bạn trong vườn* quen thuộc với thiêú nhi ở miền xuôi thì Dương Thuần lại dành nhiều tâm huyết giới thiệu với trẻ thơ, nhất là trẻ thơ miền núi muôn loài cây quả, hoa lá mà nhiều loài chỉ ở miền núi mới có. Đó có thể là cây chuối rừng với mùi thơm đầy sức hấp dẫn, mời gọi của quả chín khiến cho những chú sóc nửa đêm cũng phải lao lên ngọn cây để đi tìm: "Chuối rừng chín thơm thật thơm/ Mùi hương thoảng bay lên triền dốc/ Chú sóc đang ngủ say liền tinh giác/ Nửa đêm lao lên ngọn cây cao đi tìm" (*Chuối rừng*). Đó có thể là cây xô cỏ thụ được nhân cách hóa như một bà cụ "lụ khụ" song vẫn lặng thầm theo sát cháu con, buôn làng: "Lụ khà lụ khụ/Giống như bà cụ/Đứng ở bên khe/Ra nhiều quả ghê" (*Xô* - Dương Thuần). Đó cũng có thể là cây sưa, cây sau sau cỏ thụ - nhân chứng lịch sử chứng kiến bao vui buồn của bản làng: "Đứng bên sườn núi/ Trăm năm chẳng nói cùng ai/ Đi xa bán ai ai cũng nhớ/ Trẻ con nhớ mùa chim làm tổ/ Người lớn nhớ mùa lá non" (*Cây sau sau* trong tập *Chia trúng công*). Là quả núc nác với súc sống mãnh liệt, mặc nắng táp, gió giật vẫn neo chắc trên ngọn cây: "Mặc cho nắng táp/ Mặc cho gió xoay/ To bằng bàn tay/ Dài như lưỡi mác" (*Núc nác*).

Dương Thuần có những bài thơ viết về các loài hoa cũng khá sâu sắc, tô thêm sắc màu cho cây, cho khu vườn như hoa mơ, hoa lê, hoa chí.. Hoa lê thì "Như một đàn bướm trăng/ Đến đâu ở quanh nhà"; hoa mơ thì "Bông nở thành chiếc khuy/ Cài áo mây trăng xoá"... Với lời nói giàu hình ảnh ví von hoa lê như "đàn bướm trăng" và hoa mơ như "chiếc khuy cài áo

mây", thiên nhiên trong thơ Dương Thuần vừa gần gũi, mặn mà vừa có giá trị trực cảm mạnh mẽ, đạt hiệu quả thẩm mỹ cao. Mỗi loài cây quả, hoa lá đều dâng hương thơm quả ngọt và màu xanh cho cuộc sống như: "Sau mùa hái quả/ Chém đứt rẽ hồng/ Từ vết nhụa ú/ Mọc lên cây mầm" (*Hồng sinh con. Chia trứng công*). Đặc biệt trong mắt nhà thơ cây nào cũng quý, loài hoa nào cũng đẹp. Không có loài cây quả, hoa lá nào xấu hay vô dụng, kể cả bứooc mạ "giống chiếc váy sòn", "giống tà ma quý độc" nhưng nhà thơ vẫn yêu quý và phát hiện ra vẻ đẹp của nó: "Hãy cứ nở đi bứooc mạ oi/ Dù ai chê bứooc mạ vẫn thê/ Vẫn đẹp trong mắt ai thấy đẹp/ Vẫn say trong lòng ai mê say" (*Bứooc mạ* trong tập *Chia trứng công*).

Những bài thơ viết về cây cỏ, hoa lá trong thơ Dương Thuần như là món ăn tinh thần quý giá mà nhà thơ đã trân quý tặng cho các em. Qua đó, nhà thơ Tày - Dương Thuần giúp trẻ nhận ra những đặc điểm riêng và công dụng của chúng, và trẻ em không chỉ được mở rộng nhận thức về thế giới tự nhiên, môi trường xung quanh mà còn được tiếp thêm tình yêu thiên nhiên đất nước, ý thức giữ gìn, bảo tồn môi trường thiên nhiên, bảo vệ màu xanh cho quê hương, đất nước.

1.3. Thế giới loài vật

Thơ Dương Thuần viết về các loài vật muôn hình, muôn vẻ với nhiều giống nhiều loài. Nếu nhà thơ Phạm Hổ mang đèn cho trẻ thơ một khu vườn bách thú, bách thảo rộn ràng âm thanh và sắc màu... thì Dương Thuần cũng đã xây dựng thành công "*Một không gian sinh hoạt của đồng bào miền núi vừa rộng lớn, lăng mạn, nhưng lại rất gần gũi với các em*. "Khu vườn" ấy được Dương Thuần dày công xây đắp, tỉ mẩn tạo dựng từ những chất liệu gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người Tày ở vùng núi Bắc Kạn. Điều này đã làm nên nét khác biệt giữa thơ viết cho thiếu nhi của Dương Thuần so với thơ của nhiều nhà thơ khác. Bước vào khu vườn đó, trẻ thơ được hòa mình vào thế giới tự nhiên, được hít thở bầu không khí trong lành, và được làm quen với thế giới vạn vật, thỏa thích ngắm các loài hoa, ném các loại quả; nghe thổi kèn, nghe hát ru, nghe chuyện cổ tích, chơi ném cò, đánh quay, cưỡi ngựa, đi săn, bắn nỏ, đuổi sương trên cỏ, bắt cá dưới khe... Vạn vật trong "khu vườn" ấy được nhìn bằng cái nhìn đầu đời "của một đứa bé lần đầu chớp chớp mắt nhận ra hình thù, màu sắc của mọi vật xung quanh mình" [3;13]. Thống kê thơ Dương Thuần, chúng tôi thấy có tới 32 bài thơ miêu tả về đặc điểm, hình dáng, đời sống sinh hoạt, tình cảm của loài vật. Tất cả họp lại như một khu bảo tồn động vật hoang dã thật

phong phú, ngộ nghĩnh đáng yêu mà nhiều loài vật chỉ ở miền núi mới có.

Bằng con mắt xanh non của con trẻ, nhà thơ mang đến cho các em những rung cảm tinh tế, nhẹ nhàng từ động tác của con sóc nhanh thoăn thoắt, đôi mắt nhỏ xinh bàng hạt đậu, cái mồm luôn kêu túc tắc, đèn cái đuôi linh hoạt ngúc ngoa ngúc ngoác để quẩy sạch bụi trên lá, cành đều được tác giả quan sát tỉ mỉ và tái hiện thành công: "Mắt bàng hạt đậu đen/ Mồm luôn kêu túc tắc/ Đuôi ngúc ngoa ngúc ngoác/ Phẩy sạch bụi lá cành/ Lụa quả chín quả xanh/ Chân đưa nhanh thoăn thoắt/ Quả trên cây cao vút/ Vù lên hái xuống ngay" (*Con sóc*). Với lời nói dí dỏm và nghệ thuật nhân hóa, chú sóc hiện ra như một bác lao công chăm chỉ, đáng yêu và nhanh nhẹn của núi rừng. Hàng ngày, "bác lao công sóc" cần mẫn quyết sạch bụi bẩn vương trên mọi cành cây, kẽ lá bàng chiếc chồi lông đặc biệt... Điều đó chứng tỏ nhà thơ đã có một quá trình quan sát thật lâu dài, hiểu rất kỹ về chúng mới có thể tái hiện chúng với những nét cơ bản. Chim gõ kiến với một vẻ đẹp tinh thần công hiến, tình yêu lao động: "Sáng/ Trưa/ Chiều/ Chim gõ kiến/ Chăm bắt mồi/ Không biếng lười/ Cốc... póc.../ Cốc... póc..." (*Chim gõ kiến*); Còn đây là chim lùa vui nhộn báo tết đến xuân về: "Những con chim mắt đen bé xíu/ Muôn màu đỏ, tím, vàng, nâu/ Cùng ríu ran báo rằng: Tết đến!/ Báo cho người rồi trở lại rừng sâu" (*Chim lùa trời báo tết*).

Ở một số bài thơ, nhà thơ lại tả về đặc điểm ngoại hình, đặc tính hoạt động của các loài vật. Đó có thể là những chú sâu róm lột xác: "Cà đời leo trên ngọn cây/ Có ai biết chuyện róm không/ Hạ mặc áo đen làm sâu ăn lá/ Thu áo hoa làm bướm trên đồng" (*Sâu róm*). Đó cũng có thể là con sâu róm đen xì, góm ghiếc, những con sâu coi to bằng ngón tay "*cắp mắt nối vằn xanh vằn đỏ*" dữ tợn: "Sâu coi đi gồng lưng ai cũng sợ/ Chỉ có lũ trẻ con thích nghịch thôi/ Chỉ có lũ trẻ con đợi mùa sâu coi/ Nhìn xấu xí nhưng nhả ra dây đẹp..." (*Những con sâu coi*). Con rết thì như người anh hùng nơi rừng thiêng: "Ngày còng nhỏ tôi thường nghe ông nói/ Mỗi rừng thiêng có một con rết vua/ Mỗi vùng đất có một người làm chúa" (*Con rết vua*). Những con chim chèo béo dũng mãnh "*thắng điệu hâu*" bảo vệ đàn vịt trời... Còn chim xấu hổ thì đúng như tên của nó: "*Mỗi khi thấy người, Tay che kín mặt, Xấu hổ nhất đời*", con nhím thì: "Mình bao mũi tên/ Cái đầu bé xíu/ Cái mắt tí hi/ Cái đuôi deo mõ/ Lắc kêu re re/ Gặp khi bưới chín/ Bắn rụng rồi đi" (*Con nhím*). Con gáu thì "béo mõm mõm", "mắt béo híp": "Mắt buồn ngai ngái/ Ăn suốt mùa hè/ Gió bắc tràn về/ Vào hang nằm ngủ"

(Con gấu). Đáng chú ý là khi miêu tả ngoại hình của con vật, Dương Thuấn còn phát hiện ra ở những con nòng nọc tưởng như không có gì dễ yêu, dễ mến ấy lại mang vẻ đẹp rất riêng. Chú nòng nọc đen trùi nhưng lại có tiếng nói quan trọng như trong dân gian vẫn thường hay nói là bảo được ông trời: "Dù ai chê là đen trùi/ Nòng nọc chẳng than phiền/ Đông chí lạnh họp nhau bờ suối/ Chẳng cần để ý đến lời ai/ Mẹ cóc đê ra thế nào, cứ thế.../ Nòng nọc luôn nhận mình xấu xí/ Xấu xí thôi nhưng bảo được ông trời" (Nòng nọc).

Những con vật qua cách miêu tả của nhà thơ hiện lên thật sống động. Nhà thơ không chỉ thành công trong việc miêu tả ngoại hình của các con vật, mà còn tả sinh động tính cách của chúng. Một chú hươu con lát lanh chưa thiện vì không ăn được quả trám đen tít trên cao "Ta chẳng thèm ăn đâu, Quả trám đen chua lầm" (Hươu con). Chú éch thì mải mê ăn trăng cho trời đỡ con mưa rào thật ngộ nghĩnh, đáng yêu đến lạ: "Một đêm mưa hạ/ Trời đầy trăng sao/ Có một chú éch/ Ngồi ở bờ ao/ Mòn luồn đớp đớp/ Uống bong trăng vào/ Cá rô thấy lạ/ Mới hỏi làm sao/ Éch bảo có đớp/ Ăn hết trăng sao/ Thành con mưa rào/ Cá rô nghe vậy/ Cười sùi cả ao" (Chú éch ăn trăng). Chú nai con ngộ nghĩnh, trên đầu nhú sừng lại tưởng nhú lộc: "Nghe gió hát cừa rừng/ Nai con đi hái lộc/ Cười nhẹ hai chiếc răng/ Hôm qua vừa mới mọc/ Đứng nhìn núi nhìn mây/ Nhìn cảnh ngang cảnh dọc/ Rồi nai con nhìn mình/ Ô, đầu mình nhú lộc/ Nai con bước thật nhanh/ Đường mùa xuân tấp nập" (Nai con). Hay sự hồn nhiên của chú cún con, thấy cái bóng của mình ngờ ai cút sủa mãi: "Cái con cún con/ Tự sủa bóng mình/ Nó càng giận giữ/ Cái bóng dưới đất/ Càng chạy linh tinh... (Sủa bóng). Cùng là đi ngủ song mỗi loài vật lại có một thói quen riêng khi ngủ: "Cá dưới vực sâu/ Vừa bơi vừa ngủ/ Con ngựa ở tàu/ Suốt đời đứng ngủ/ Con chim đậu vững/ Ngủ trên ngọn cây/ Con dơi ngủ ngày/ Chân treo vòm đá" (Đi ngủ - Chia trường công). Nhiều bài thơ của Dương Thuấn giống như một câu chuyện nhỏ xinh như *Không còn là ngựa non, Anh em chuột, Chú éch ăn trăng, Bầy khỉ tắm*, ... đem đến cho các em một cảm giác mới lạ thú vị. Chú ngựa non mới lớn cậy to, cậy khỏe bắt nạt được đàn gà con, chuột anh già làm mèo oai phong nhưng khi bắt nạt chú chó vẹt liền bị cắn lại (*Không còn là ngựa non*). Hay câu chuyện về hai anh em nhà chuột. Chuột anh già làm mèo oai phong nhưng khi gặp mèo thực sự hãi nüp sau chuột em: "Hai anh em chuột /Bàn tán lao xao /Mèo vẫn nghe thấy /Kêu lên ngoao ngoao/ Chuột em cầu khẩn /Chúa oi, nhanh nào /Ra mà dẹp giặc /Chuột anh hốt hoảng /Ôm chặt chuột em" (Anh em chuột). Còn "Một bầy khỉ rất đông/ Rù

nhau ra sông tắm/ Khi con ngồi yên lặng/ Cho khỉ mẹ kì lưỡng" (Bầy khỉ tắm), gợi lên hình ảnh tình cảm mẹ con - tình mẫu tử thiêng liêng cao cả... Đây thực sự là những bức tranh cuộc sống sinh động, kích thích sự tìm tòi, khám phá trong trí tuệ, sự xúc động, cảm thông trong tính cách của trẻ em, giúp trẻ hiểu hơn về thế giới sinh vật xung quanh. Như vậy, thiên nhiên và khu vườn bách thú trong thơ Dương Thuấn không chỉ tươi đẹp, vui nhộn mà còn đem đến những điều mới lạ, chỉ đường cho các em tìm đến với thế giới của tri thức. Từ đó, các em khám phá được đặc điểm, quy luật của vạn vật cũng như mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa thiên nhiên, muôn vật và con người.

2. Nghệ thuật biểu hiện

2.1. Sử dụng chất liệu dân gian

Dương Thuấn từng tâm sự: "Với nghề viết điều tôi tâm niệm là: *Đi - Đọc - Ngẫm - Viết. Đi là để biết thêm cuộc sống rộng dài, chiêm nghiệm bản thân. Càng đi sẽ càng hiểu nhiều về dân tộc mình hơn, tránh được ngõ cụt, lối mòn... Đọc là để biết tường tận cổ kim, Đông Tây, cho bụng thêm đầy chữ nghĩa cũng như vốn tri thức của nhiều dân tộc trên thế giới... Ngẫm là để nhận thức đúng về bản thân, so sánh, liên tưởng qua các thời đại, không gian... Cuối cùng là viết về những điều của thực tại thể hiện một cách giản dị nhất, đem lại nhận thức mới mẻ và nâng cao tâm hồn người đọc* [trannhuong.com]. Đúng vậy, nhà thơ đã đi, đã đọc, đã viết hết sức nỗ lực, say mê và đã rất thành công. Nhiều bài thơ của Dương Thuấn với hình thức đồng dao, lời thơ ngắn, cất lên thành lời hát, thành giai điệu nhịp nhàng, vui nhộn, như lời bài hát, mỗi con vật nói lên với một nét đặc trưng riêng... *Đi ngủ* là bài thơ đã phát huy hiệu quả trong việc miêu tả về cách "đi ngủ" của mỗi sự vật thân quen trong cuộc sống hàng ngày: "Cỏ cây đi ngủ/ Lá khép vào nhau/ Cá dưới vực sâu/ Vừa bơi vừa ngủ/ Con ngựa ở tàu/ Suốt đời ngủ đứng/ Con chim đậu vững/ Ngủ trên ngọn cây/ Con dơi ngủ ngày/ Chân treo vòm đá" (*Đi ngủ*). Những hình ảnh sinh động, ngộ nghĩnh của cỏ cây ngoài vườn, của cá bơi dưới nước, của ngựa trong chuồng nhà, của chim đậu trên cành cây, của dơi treo vòm đá... được thể hiện trong những câu thơ ngắn gọn, giàu nhạc điệu. Âm điệu của bài thơ giống như những bài về kể chuyện các loài cây, loại quả, chim, cá... Có những bài thơ như *Ban mai, Những con đường, Cười ngựa, Lời ru...* cũng được viết theo hình thức đồng dao với lời thơ ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, ngôn ngữ giản dị, mộc mạc như lời nói của trẻ thơ hàng ngày: "Con trâu chân nặng lội bùn/ Con chim chân nhẹ bay lên trên trời/ Con vịt chân

mông biêt boi/ Con sâu chán ngắn suốt đời đi co/ Không chán con rán phải bò/ Chân của nỗi nhớ - câu hò đầy thô/ Lạ chưa có cái chân trời/ Còn bao chân nữa mà người gọi tên/ Chân người đẹp nhất đó em/ Nhờ chân ta đứng thẳng lên làm người" (*Lời ru*). Hoặc là: "Buông dây lồng/ Ngựa lì/ Cầm cương ghì/ Ngựa chạy/ Muốn ngựa nhảy/ Quất roi..." (*Cưỡi ngựa*). Đó còn là cách cát nghĩa, định nghĩa trực tiếp rất ngắn gọn, mạch lạc, trong sáng về thiên nhiên gắn với những hình ảnh đặc trưng của quê hương miền núi như: quả núi, ánh trăng, hạt lúa: "Thiên nhiên là quả núi/ Ngồi cho em vẽ tranh/ Thiên nhiên là ánh trăng/ Soi cho em tập múa/ Thiên nhiên là hạt lúa/ Mẹ gánh về trên vai" (*Thiên nhiên*).

Cùng với hình thức đồng dao, thơ Dương Thuần thường dùng hình thức thơ ngũ ngôn với những câu chuyện đơn giản, ngắn gọn song lại chứa đựng những bài học ý nghĩa về cuộc sống. So với truyện ngũ ngôn *Con cáo và chùm nho* của Ê dôp hay La Phông - ten, thơ Dương Thuần mang đến sự mới mẻ, gần gũi với cuộc sống và tầm nhận thức của độc giả nhỏ tuổi: "Cây trám đen cao vút/ Mọc ở giữa rừng sâu/ Treo tưng chùm quả ngọt/ Hươu con đi đến gần/ Đứng một lúc tần ngàn/ Rồi nghênh đầu lên hú/ Sừng non chưa chạm tới/ Hươu con vội vàng nói/Ta chẳng thèm ăn đâu/ Quả trám đen chua lắm..." (*Hươu con*).

Từ cách gọi thân tình cho đến lời gọi - đáp đầy yêu thương, triều mến như: Oi, chú ngựa hồng ngoan nhé; tao - mày đã thể hiện tình cảm và mối quan hệ giữa bé với chú ngựa hồng đáng thương. Đó không phải là mối quan hệ giữa con người với con ngựa vô tri mà là quan hệ giữa bạn thân quen, gần gũi. Tao - mày vốn là cách xưng hô giữa những người bạn thân thiết... Những câu thơ, những lời an ủi, thủ thi, đồng viên ngựa thân yêu chống khói bệnh. Biết ngựa đang ốm, đang mệt, em nhỏ trong bài thơ đã thể hiện tình thường chán thành, trong sáng của đứa trẻ dành cho vật nuôi trong gia đình. Em bé đã chăm sóc chú ngựa như chăm sóc người thân, đó là châm cứu, đốt bồ kết, xông mũi...

Dương Thuần cũng có nhiều bài thơ bình dị, mộc mạc nhưng đầy sự ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm như *Mầm măng*, *Mười anh em*... Ở *Mầm măng*, lời thơ kể trong sáng dung dị, diễn tả tì mỉ và sinh động những cảm giác lạ lẫm, bỡ ngỡ của mầm măng - đứa bé lần đầu biết về thế giới rộng lớn bên ngoài. Song đằng sau những câu chữ hết sức tự nhiên, tươi mới ấy là một nhận định cuộc sống, là bài học đạo lý, là tình thần đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau giữa mọi người trong cộng đồng: "Nghe mưa xuân tí tách/ Mầm măng vội nẩy đất/ Từ từ

nhú đầu lên/ Mắt ngược nhìn phía trên/ Ôi, bầu trời cao quá/ Rồi nhìn ra bốn phía/ Mọi thứ đều xa lạ/ Một mình trong rừng vắng/ Biết bao loài thú dữ/ Nếu thế thì rất sợ/ Mầm măng gọi bạn nữa/ Cả rừng cùng mọc lên... (*Mầm măng*). *Mười anh em* là bài học ý nghĩa cuộc sống, tình cảm gia đình: "Mười anh em mồ côi/ Đêm ngày giúp nhau làm việc/ Một người bị đau/ Chín người buồn khổ/ Mười anh em mồ côi/ Mỗi người một viên ngói che đầu/ Quán quýt bên nhau, suốt đời thương nhau/ Mười anh em mồ côi/ Việc nhỏ việc to chẳng gì không làm được/ Mười anh em áy là mười ngón tay..." (*Mười anh em*). Bằng việc sử dụng hình thức ngũ ngôn, những điều đơn giản, nhỏ bé cho đến những vấn đề nghiêm túc, lớn lao trong cuộc sống đều được các em tiếp nhận thông qua những câu chuyện sinh động, hấp dẫn. Những bài học ý nghĩa, những chân lý có thể mang đến từ những điều nhỏ bé, giản dị, thậm chí từ những sai lầm, thất bại. Đó chính là con đường nhận thức đúng đắn mà Dương Thuần mong muốn các em thấu hiểu khi đến với thơ của mình.

Tho thiếu nhi Dương Thuần thường dựa trên cốt truyện dân gian của những câu chuyện vốn quen thuộc với các em, được các em yêu thích. Đó có thể là mô típ hạt thóc không lòi, khi chín tự lăn về nhà trong bài thơ *Hạt thóc*: "Núi bằng con ngựa/ Ruộng bằng mái nhà/ Người xưa ước hạt thóc/ Bằng quả buổi lăn về/ Hạt thóc trong lời kể/ Từ tay mẹ lăn ra" (*Hạt thóc*). Ở *Cái kiềng* lại có một sức hút kì lạ đối với độc giả trẻ tuổi bởi màu sắc huyền thoại, giàu chất liệu cổ tích: "Cái kiềng bằng sắt/ Giữa bếp vuông vững chắc/ Vì sao kiềng co ba chân/ Câu chuyện ông đầu rau vẫn thế/ Tỏa hơi âm sang lời kể buồn sầu... Có những bài thơ, những mô típ dân gian trong thơ Dương Thuần lại tạo cho trẻ một niềm hứng khởi, say mê đặc biệt, đó là: *Cóc thảng trời*, *Sư tích Hồ Ba Bè*, *Chia trứng công*. Có thể nói, thơ Dương Thuần viết cho thiếu nhi hoàn toàn không có sự khiêu cưỡng của một "người lớn thu nhỏ", mà Dương Thuần đã đến với các em bằng những rung động, hòa cảm với tâm hồn trẻ thơ trong đó "lôgic của sự ngây thơ đã hòa vào thế giới trẻ thơ làm một" (Dương Thu Hương).

2.2. Ngôn ngữ thơ ngắn gọn, giản dị

Ngôn ngữ ngắn gọn, giản dị là một yêu cầu, một đặc trưng có bản của thơ thiếu nhi. Bởi đối với lứa tuổi thiếu nhi, một bài thơ hay và có thể tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của các em phải là một bài thơ ngắn gọn để các em dễ tiếp cận, dễ nhớ đồng thời dễ hiểu. Làm thơ cho thiếu nhi không phải là một sự đánh đổ các em đằng sau câu chữ mà phải biến câu chữ đó

trở nên dễ hiểu, có sức hấp dẫn, sức hút đối với các em. Âm hiểu tâm lí trẻ, nhà thơ thiếu nhi Tày - Dương Thuấn thường ưu tiên sử dụng nhiều những thể thơ 2 chữ, 3 chữ, 4 chữ, 5 chữ cùng với cách ngắt nhịp ngắn gọn. Việc sử dụng thể thơ và cách ngắt nhịp này gắn với những bài hát đồng dao, bài về quen thuộc của trẻ thơ tạo nên một tâm thế nhẹ nhàng, hưng khởi cho trẻ khi tiếp cận tác phẩm. Bài thơ về *Hòn cuội* hấp dẫn trẻ thơ với thể thơ 3 chữ ngắn gọn, mỗi câu thơ tạo thành một nhịp thơ chắc nịch, khỏe khoắn như những bước chân của trẻ: "Những hòn cuội / Béo béo tròn / Như lợn con (Cuội hát).

Thể thơ 4 chữ với cách gắt nhịp chẵn 2/2, nhà thơ đã tạo nên sự đặng đối hài hòa cho trẻ thơ khi đọc cũng như khi lấy hơi ngừng, nghỉ như: "Cỏ cây đi ngủ/ Lá khép vào nhau/ Cá dưới vực sâu/ Vừa bơi vừa ngủ/ Con ngựa ở tàu/ Suốt đời ngủ đứng/ Con chim đậu vững/ Ngủ trên ngọn cây/ Con dơi ngủ ngày/ Chân treo vòm đá" (*Đi ngủ*).

Thể thơ 5 chữ được tác giả sử dụng chủ yếu dành cho lứa tuổi từ 10 - 11 tuổi. Chúng tỏ nhà thơ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của thơ, sao cho phù hợp với trình độ của trẻ. Những bài thơ 5 chữ nhịp nghỉ dài hơn, sử dụng nhiều thủ pháp kể và tả hơn. Đó là những bài thơ miêu tả về cuộc sống sinh hoạt của các em như *Con gái và con trai*, *Tiếng khèn*, *Phiên chợ cuối*, *Tháng chạp*,... Một số bài tả cảnh thiên nhiên kỳ thú như *Theo mùa xuân đi*, *Cá thằn*... Có những bài lại là sự khám phá riêng của tác giả như *Màu phù sa*, *Bầy khỉ tắm*,... Với những câu thơ liền mạch, chất chứa bao nội dung. Những âm hưởng trong bài thơ luôn giúp cho các em hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, đây là tình yêu bao la, rộng lớn không thể gì sánh bằng.

Ngoài ra, thể thơ lục bát truyền thống cùng với lối ngắt nhịp chẵn cũng được Dương Thuấn sử dụng nhiều để mang lại một âm hưởng nhẹ nhàng, du dương cho những trang thơ thiếu nhi của mình tạo nên sự lắng đọng trong cảm nhận của trẻ: "Con trâu chân nặng lội bùn/ Con chim chân nhẹ bay lên trên trời/ Con vịt chân mòng biết bơi/ Con sâu chân ngắn suốt đời đi co/ Không chân con rắn phải bò/ Chân của nỗi nhớ - câu hỏi đầy thôi..." (*Lời ru*).

Sự giản dị của ngôn ngữ trong thơ còn thể hiện thông qua cách diễn đạt. Dương Thuấn thường sử dụng lối diễn đạt thẳng, trực tiếp những gì mình nhìn thấy, cảm nhận thấy. Đó là cách cắt nghĩa, định nghĩa trực tiếp rất ngắn gọn, mạch lạc, trong sáng về thiên nhiên gắn với những hình ảnh đặc trưng của quê hương miền núi trong con mắt trẻ thơ như: *quả núi*, *ánh trăng*, *hạt*

lúa: "Thiên nhiên là quả núi / Ngồi cho em vẽ tranh / Thiên nhiên là ánh trăng / Soi cho em tập múa / Thiên nhiên là hạt lúa / Mẹ gánh về trên vai" (*Thiên nhiên*). Thông qua cách nói, cách định nghĩa đó, mọi sự vật, hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày hiện lên dễ hiểu, gần gũi và gắn bó với trẻ thơ hơn bao giờ hết. Đó chính là cuộc sống của các em, là cái mà các em nhìn thấy, cảm thấy, tiếp xúc hàng ngày. Đồng thời nhà thơ thể hiện được cái nhìn ngây thơ, trong sáng của trẻ trước các hiện tượng, sự việc diễn ra xung quanh mình.

2.3. Ngôn ngữ thơ giàu âm thanh, hình ảnh

Nếu nhà thơ Phạm Hổ có thế mạnh trong việc sử dụng cấu trúc hỏi đáp thì thơ Dương Thuấn lại gây ấn tượng với bạn đọc bởi nghệ thuật mô tả âm thanh, dùng vần trắc, các từ láy gọi tâ. Vần trắc khiến những bài thơ không chỉ có nhạc điệu khỏe khoắn, khẩn trương, sôi động, thể hiện tâm hồn tươi trẻ của nhà thơ mà còn phù hợp với sự vui nhộn, ngộ nghĩnh của cảnh vật dưới con mắt trẻ thơ. Vì thế, những âm tiết tượng thanh trong thơ Dương Thuấn thường rất đạt. Khi tả mô tả những tiếng kêu, tiếng sủa của con chó tác giả dùng các từ láy, vần trắc: "ách ách", "âu âu". Con gà rùng với các vần: "té... té... té... té...". Cái cơn nước thì "cót két". Đuôi nhím thì lác nghe "re re". Tù và đu đú thì kêu "tu tu". Vượn gọi bạn thì "óc óc". Con chồn kêu "choa choa". Con gấu chuyển động nghe kêu "rùng rình". Con vịt kêu "apse". Con ngỗng gọi "oang oang". Tiếng con quay "đốp chát". Tiếng đồng hồ "tích tắc". Tiếng máy cày "ầm àm". Tiếng máy xúc "phạch phạch", "xộc xộc" hay cùng là tiếng mõ song tiếng mõ của trâu mẹ và nghé con nghe cũng có sự khác nhau: Lốc cốc/ Lốc cốc... Tiếng tròn vo/ Mõ to của trâu mẹ/ Lách cách/ Lách cách... Tiếng nhẹ nhẹ/ Mõ bé của nghé con" (*Tiếng mõ*). Tất cả những âm thanh đó là những âm thanh có thật của cuộc sống nhưng cũng là những âm thanh vang vọng trong tâm hồn tuổi thơ. Những âm thanh đó nhà thơ Tày đã khéo léo đưa vào từng trang thơ thiếu nhi của mình để tạo nên một khu vườn âm nhạc tuổi thơ rộn ràng với những khúc nhạc tuổi thơ hấp dẫn đối với các em thiếu nhi.

Để tăng thêm tính họa, tính tạo hình, thơ viết cho thiếu nhi của Dương Thuấn cũng thường sử dụng rất nhiều từ chỉ màu sắc. Cách sử dụng từ ngữ này đã tạo nên những ấn tượng trực tiếp cho trẻ thơ về đối tượng nhà thơ đề cập đến. Đó là "màu xanh" của rừng, "màu trắng" của mây, "màu vàng" của nắng, "màu biếc" của lá, "màu lúa nung" của đất, "màu thắm" của hoa đào, "màu đen trũi" của con nòng nọc, hay màu "mắt nỗi vẫn xanh, vẫn đỏ" của con sâu coi: "Những con sâu coi

bằng ngón trỏ/ Cặp mắt nỗi vẫn xanh, vẫn đỏ" (*Những con sâu coi*). Tất cả những màu sắc đó đã tạo thành một bức tranh thiên nhiên đặc sắc, tươi vui, đầy sức sống, cuốn hút dưới con mắt trẻ thơ.

Thông thường, chúng ta hay dùng từ “*đào măng*” hay “*bé măng*” vì măng là thân non của cây thuộc họ tre, trúc mọc dưới đất song trong ngôn ngữ cũng như lối tư duy và diễn đạt của người Tày họ lại dùng là “*hở măng*” trong khi vốn dĩ động từ “hở” thường được dùng với ý nghĩa dùng tay ngắt rời hoa, quả hay lá khỏi cây với một khoảng cách ở xa với mặt đất. Gắn bó sâu sắc với dân tộc mình, “*tỉ mẩn, kiên nhẫn nhặt nhạnh những hạt ngọc trong cách ăn, lời nói, trong lối tư duy và đặc điểm tâm lí của đồng bào mình*” [1;18]. Hơn một lần trong thơ thiêú nhi của nhà thơ Tày Dương Thuấn, chúng ta bắt gặp cách sử dụng từ “*hở măng*” - một cách diễn đạt rất riêng của dân tộc: “Em lên rừng hở măng/Nghe vi vu gió hát” (*Hở măng*).

2.4. Các biện pháp tu từ khác

Bên cạnh việc sử dụng hệ thống từ ngữ gợi âm thanh, màu sắc thì thơ Dương Thuấn sử dụng nhiều các biện pháp tu từ trong đó chủ yếu là biện pháp so sánh và nhân hóa.

So sánh là phương thức biểu đạt bằng ngôn ngữ từ một cách hình tượng dựa trên cơ sở đối chiếu hai hiện tượng có những dấu hiệu tương đồng nhằm làm nổi bật đặc điểm, thuộc tính của hiện tượng này qua đặc điểm, thuộc tính của hiện tượng kia. Vì thế so sánh thường có hai vẻ. Vẻ đầu là hiện tượng cần được biểu đạt một cách hình tượng. Vẻ sau là hiện tượng được dùng để so sánh. Hai vẻ này thường được nối liền với nhau bởi từ “như” hoặc bằng các từ so sánh khác “bằng, hơn, kém”. Đối với trẻ thơ, so sánh để làm nổi bật đối tượng cần nói đến trong thơ là một điều cần thiết. So sánh càng gần gũi thì các em càng dễ dàng cảm thụ những hình tượng được nói đến. Song cũng phải đem đến một phát hiện mới, một góc nhìn mới về sự vật mới đạt được hiệu quả cao về mặt nghệ thuật. Huy Cận đã so sánh: “Hai bàn tay em/ Như hoa đầu nụ” (*Hai bàn tay em*). Phạm Hỗ thì tạo ra một hình ảnh so sánh sống động: “Con mẹ đẹp sao/ Những hòn tơ nhô/ Chạy như lăn tròn/ Trên sân, trên cỏ” (*Dàn gà mới nở*). Với Dương Thuấn, nhà thơ cũng sáng tạo nhiều hình ảnh so sánh độc đáo. Đặc biệt, tác giả rất hay dùng so sánh để miêu tả các động thái, hoạt động của sự vật nó phù hợp với tính biến hóa của thơ. Đồng thời qua đó nhà thơ thể hiện được trường liên tưởng đầy bất ngờ, mới lạ trong tư duy của trẻ. Đó là hình ảnh chiếc máy cày có “hai mắt sáng như hai ông trăng tròn” (*Chiếc máy cày*). Đó

có thể là hình ảnh hoa Bjooc mạ được so sánh giông “chiếc váy sòn”, hình ảnh dòng sông “xanh như lá nghệ”, nắng “vàng như mật”, những hòn cuội “béo béo tròn/ như con lợn”, những ngọn núi đi “như trâu kìn kìn”, ruộng bậc thang như “Chiếc quạt trời xòe nan”... (Dương Thuấn). Điều đặc biệt là sự so sánh đó bắt nguồn từ những hình ảnh, sự việc mà các em nhìn thấy, cảm thấy hàng ngày mà không phải dựa vào kiến thức khoa học hay địa lý về vùng, miền.

Cùng với biện pháp so sánh thì biện pháp nhân hóa đã được sử dụng triệt để trong những trang thơ thiêú nhi Dương Thuấn. Nhân hóa là biện pháp tu từ làm cho tính cách, hành động, tư tưởng, tình cảm, ngôn ngữ của con người chuyển sang các sinh vật hoặc vật vô tri vô giác để nâng cao ý nghĩa biểu hiện của nội dung, tạo sức hấp dẫn về nghệ thuật. Bằng biện pháp nhân hóa, Dương Thuấn đã xây dựng nên những tính cách nhân vật phong phú và đa dạng. Loài vật, cỏ cây được ông gắn cho những dáng nét của con người mà chủ yếu là nét hồn nhiên, ngây thơ của trẻ. Trong thế giới thần tiên lộng lẫy đó thiêú nhi như: “Như một đàn bướm trắng / Đến đậu ở quanh nhà/ Sáng dậy ra nhìn thấy / Ôi! Một trời tuyết sa” (*Hoa lê*) Quê hương miền núi vào xuân đẹp ngỡ ngàng và đầy ảo diệu với màu trắng đặc trưng của hoa lê, hoa mận. Bằng một giọng thơ trữ tình đầy sức lôi cuốn, người đọc như đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên mùa xuân vùng cao cùng tác giả qua từng câu thơ.

Trong thế giới riêng đó, chúng có thể nói chuyện, vui đùa hoặc có những suy nghĩ, trăn trở giông như con người như câu chuyện đầy ngộ nghĩnh và thú vị giữa chú éch và cá rô như *Chú éch ăn trắng*; hoặc giữa chuột anh và chuột em về cách đối phó với kẻ thù mèo vẫn như *Anh em chuột*. Với sự quan sát tinh tế, tình yêu thiên nhiên vạn vật, yêu con trẻ, Dương Thuấn đưa độc giả vào thế giới đồng thoại. Lối viết này tuy không mới mẻ, song thành công của tác giả là đã “đóng thoại hóa” chúng một cách tự nhiên, khiến sự vật trở nên sinh động lôi cuốn trẻ. Bằng việc sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa, nhà thơ Tày - Dương Thuấn đã tạo dựng nên cho thiêú nhi dân tộc một thế giới hoàn toàn mới lạ, sinh động đầy hấp dẫn - một thế giới thần tiên, cổ tích trong từng trang thơ của mình. Đồng thời qua đó, tác giả đã giúp trẻ thơ phát triển tư duy liên tưởng, tưởng tượng, làm phong phú thêm đời sống tâm hồn và tình cảm của các em.

2.5. Kết cấu thơ độc đáo

Một tác phẩm văn học dù dung lượng lớn hay nhỏ cũng đều là những chỉnh thể nghệ thuật bao gồm nhiều

ýêu tố bộ phận như: nhân vật, cốt truyện, các biện pháp nghệ thuật biểu hiện... Tất cả những ýêu tố bộ phận đó được nhà văn sắp xếp, tổ chức theo một trật tự, hệ thống nào đó nhằm biểu hiện một nội dung nghệ thuật nhất định gọi là kết cấu. Khảo sát thơ thiếu nhi Dương Thuấn, chúng tôi thấy, nhà thơ đã có dụng công trong việc xây dựng những kết cấu thơ linh hoạt, độc đáo, sáng tạo để phù hợp với đối tượng tiếp nhận là trẻ thơ, đó là: *Kết cấu tự sự, kết cấu hỏi - đáp và kết cấu chuỗi sự vật (sự việc)*.

Tự sự là một kiểu kết cấu đặc thù của những thể loại tự sự hay kịch. Tuy nhiên kiểu kết cấu này lại được các nhà thơ vận dụng một cách linh hoạt trong thơ thiếu nhi của mình. Biểu hiện của kiểu kết cấu tự sự này là các nhà thơ đã tạo dựng nên trong khu vườn tuổi thơ của mình những câu chuyện vô cùng lí thú sinh động, có cốt chuyện, có nhân vật gắn liền với những đặc điểm tính cách riêng và tất cả được xây dựng nên bằng ngôn ngữ thơ. Và qua việc sắp xếp tác phẩm như vậy có thể nhận thấy các nhà thơ thiếu nhi Việt Nam thời kì hiện đại vừa là nhà thơ song đồng thời cũng là những nhà nghệ sĩ kể chuyện tài ba, duyên dáng với biệt tài dẫn dắt, lôi cuốn, thu hút trẻ thơ bằng những câu chuyện độc đáo dưới hình thức thơ của mình. Bằng kiểu kết cấu này, Dương Thuấn đã xây dựng lên những câu chuyện đơn sơ, giản dị được biểu hiện thông qua những sự kiện cụ thể, giúp các em dễ nhớ, dễ thuộc và dễ tiếp cận tác phẩm. Đó là câu chuyện về hai bạn nhỏ lên núi gặp ố trứng công có ba quả. Hai bạn bàn tính nhau chuyện chia "chiến lợi phẩm" thu được nhưng: "Chia mãi chẳng đều/ Chia đi, chia lại/ Nếu người được một/ Người lại được hai" (*Chia trứng công*). Không ai muốn mình bị thiệt, bị nhận phần ít hơn. Và cứ như vậy hai bạn nhỏ ngồi chia từ sáng đến trưa mà vẫn không chia được. Để giải quyết vấn đề, nhà thơ đã cho nhân vật thứ ba xuất hiện, là người cởi nút thắt của câu chuyện. Đó là một khách qua đường đã bày cách chia trứng cho hai bạn nhỏ để ai cũng được đều nhau: "Mỗi người một quả/ Còn lại quả kia/ Thì cho tôi nhé" (*Chia trứng công*). Và câu chuyện chia trứng kết thúc trong niềm vui sướng của hai bạn nhỏ khi nhận được phần bằng nhau và đồng thời nhận ra cách chia rất đơn giản để đảm bảo sự công bằng: "Muốn chia đều nhau/ Nào khô gì đâu / Chia người khác nữa" (*Chia trứng công*). Sử dụng kiểu kết cấu này, Dương Thuấn đã mang lại cho các em một bài học nhân sinh sâu sắc về cuộc sống, đó là bài học sự sẻ chia và đoàn kết. Và đây cũng là một trong những hiệu quả lớn của kiểu kết cấu tự sự trong thơ thiếu nhi Việt Nam thời kì hiện đại.

Thơ Dương Thuấn cùng thường có kết cấu hỏi - đáp. Hỏi - đáp, hiểu một cách đơn giản là hỏi và trả lời. Hỏi - đáp thường có các cặp giao tiếp, nội dung trao đổi giữa người phát tin và người nhận tin. Đây là hình thức tiêu biểu của sinh hoạt diễn xướng trong văn học dân gian, thường gặp trong ca dao. Ca dao xây dựng các cặp nhân vật trữ tình đối đáp như: chàng - thiếp, mình - ta... trao lời, đáp lời rất nhịp nhàng, nối kết. Trong dòng ca dao, đối đáp xuất hiện trong lúc trẻ chơi trò chơi dân gian: *Xia cá mè, Rồng rắn lén mây, Dê và hổ xám, Ủ à Ủ áp...* Còn trong thơ thiếu nhi kiểu kết hỏi - đáp hình thành xuất phát từ chính sự thắc mắc, những câu hỏi hồn nhiên, trong trẻo của trẻ. Vì vì viết cho thiếu nhi cũng chính là viết cho tuổi thơ của mình. Bởi vậy hình thức hỏi - đáp được các nhà thơ thiếu nhi lựa chọn sử dụng để xây dựng nên tác phẩm của mình như một phương thức, một gợi dẫn để đi vào thế giới tâm hồn của trẻ thơ. Dương Thuấn cũng vậy, sử dụng kiểu kết cấu hỏi - đáp, nhà thơ đã sống mình với tâm hồn trẻ thơ để giải đáp những thắc mắc của các em. Cách giải đáp đó không chỉ giải tỏa những câu hỏi của các em mà còn mang lại sự bất ngờ, ngạc nhiên và cả những tiếng cười sảng khoái.

Ảnh hưởng từ thi pháp đồng dao, và đặc biệt là những bài đồng dao quen thuộc của trẻ thơ, cách tổ chức bài thơ theo kết cấu chuỗi sự vật (sự việc) đã được Dương Thuấn sử dụng khá nhiều và thành công đối với mảng thơ thiếu nhi. Với việc liệt kê ra các sự vật, hiện tượng có cùng chủ đề hay không cùng chủ đề, kiểu kết cấu này có ưu thế lớn trong việc thể hiện sự phong phú, đa dạng, muôn màu, muôn vẻ của cuộc sống dưới con mắt trẻ thơ đồng thời tạo nên sự thích thú cho trẻ thơ khi tiếp cận tác phẩm. Cùng là đi ngủ song mỗi loài vật hay cây cỏ lại có một cách thức ngủ, không gian ngủ khác nhau: "Cỏ cây đi ngủ/ Lá khép vào nhau/ Cá dưới vực sâu / Vừa bơi vừa ngủ/ Con ngựa ở tàu/ Suốt đời ngủ đứng/ Con chim đậu vững/ Ngủ trên ngọn cây / Con dơi ngủ ngày/ Chân cheo vòm đá" (*Đi ngủ*). Sử dụng kiểu kết cấu tự sự, kết cấu hỏi - đáp, thì kiểu kết cấu chuỗi sự vật (sự việc) trong thơ là một thành công đáng ghi nhận của nhà thơ thiếu nhi Tày - Dương Thuấn trên phương diện nghệ thuật xây dựng kết cấu thơ.

Khi viết thơ cho thiếu nhi, Dương Thuấn đã biết hòa mình vào thế giới của trẻ, nhìn bằng con mắt của trẻ, nghĩ bằng cách nghĩ của trẻ một cách tự nhiên nhất. Với 4 tập thơ, Dương Thuấn đã lại không chỉ là những bài học làm người sâu sắc mà còn là những công trình nghệ thuật có ý nghĩa đặt nền móng, đồng hành cùng sự phát

triển của văn học thiếu nhi Việt Nam. Đó chính là hoa thơm, trái ngọt được dâng tặng từ trái tim nhân hậu, yêu thương trè thơ thực lòng của nhà thơ. Những tác phẩm này đã nâng đỡ cánh ước mơ, tiếp thêm nghị lực cho bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam trên con đường trưởng thành. Dương Thuấn đã tạo ra một giọng thơ riêng giản dị, trong sáng, bất ngờ, hóm hỉnh phù hợp với điệu tâm hồn của trẻ em. Vì vậy, thơ Dương Thuấn luôn là món quà yêu thích của cả trẻ em và người lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nhiều tác giả (1997), *Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam*, Nxb Văn hóa Dân tộc
2. Lê Bá Hán - Trần Đinh Sử - Nguyễn Khắc Phi (1992), *Từ điển thuật ngữ văn học*, Nxb GD.
3. Đỗ Thị Thu Huyền (2009), *Dương Thuấn hành trình từ bản Hon*, Nxb Hội nhà văn. Tr.13
4. Lã Thị Bác Lý (2012), *Giáo trình văn học trẻ em*, Nxb. Đại học sư phạm HN.
5. Trần Thị Nurong (2009), “Thơ Dương Thuấn – Dòng sông Tày chảy mãi...”, Báo *Dân tộc & Phát triển* 19/01/2009.
6. Chu Văn Sơn (2010), *Khu vườn thiếu nhi của chú Dương Thuấn, Lời giới thiệu Tuyển tập Dương Thuấn (tập 3)*, Nxb Hội nhà văn.
7. Văn Thanh 2003, (tập 1) *Văn học thiếu nhi Việt Nam*, Nxb Kim Đồng, Hà Nội.
8. Dương Thuấn (2010) *Tuyển tập Dương Thuấn* (2010), Nxb Hội nhà văn.

The art of poetry written for children by Duong Thuan

Le Thi Que

Article info

Received:

03/7/2019

Accepted:

10/9/2019

Keywords:

Children's poems,
Duong Thuan, nature,
seasons, trees, fruits,
flowers

Abstract

Duong Thuan, a Tay poet, controls a poetry playground by himself. Writing poetry for children is not only part of his over-twenty-year brilliant career, but also he affirmed his own style in Vietnamese children's poems. Children's poetry by Duong Thuan has many unique characteristics of content and art that should be studied and introduced. In this article, we study some artistic aspects of poetry written for children by Duong Thuan, through poetry collections such on that basis, we will affirm Duong Thuan important position in modern Vietnamese children's literature.