



Văn thơ Trần Quang Triệu, chủ soái của Bích Động thi xã - Hội thơ đầu tiên của văn học trung đại Việt Nam

Hoàng Thị Thu Giang^{a*}

^aTrường Đại học Hạ Long

*Email: hoangthithugiang98@gmail.com

Thông tin bài viết

Ngày nhận bài:

21/10/2019

Ngày duyệt đăng:

10/9/2019

Từ khóa:

Trần Quang Triệu, văn học
trung đại, hội thơ, Bích
Động thi xã

Tóm tắt

Trần Quang Triệu là một danh sĩ có nhiều đóng góp cho nền văn học Quảng Ninh trung đại nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. Ông chính là người sáng lập, là chủ soái của Bích Động thi xã - một trong những hội thơ sớm nhất của nền thi ca phong kiến Việt Nam. Nghiên cứu sự nghiệp văn thơ mà ông để lại giúp thế hệ hôm nay thêm hiểu rõ hơn về chủ soái của Bích Động thi xã - Hội thơ xuất hiện trước cả Tao đàn Nhị thập bát tú do vua Lê Thánh Tông sáng lập. Đó cũng là con đường để con cháu hôm nay hiểu rõ hơn về diện mạo tư tưởng, tinh thần của cha ông thuở trước.

1. Giới thiệu

Trần Quang Triệu (1287 - 1325) còn có tên là Nguyên Đào, biệt hiệu là Cúc Đường chủ nhân và Vô Sơn Ông, là một nhà chính trị, tôn thất hoàng gia Trần triều, làm quan đến chức Tư đồ (Tề tướng) thời Trần Minh Tông. Ông còn là một cư sĩ Phật giáo mộ đạo.

Là con trai cả Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, cháu nội Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và là em trai của Bảo Từ Thuận Thánh hoàng hậu - chính thất của Trần Anh Tông, khi mới 14 tuổi Trần Quang Triệu đã được phong tước Văn Huệ Vương và sau đó được làm quan tại triều. Là người văn võ toàn tài nhưng ông không ham phú quý. Khi đương chức tại triều, những lúc trên đường đi công cán, ông thường tỏ ý nhở nhà, muôn về quê cha đất tổ - nơi có điện trang và thái áp tổ tiên. Khi vợ là Thượng Trân công chúa mất, ông đã xin về ở am Bích Động gần chùa Quỳnh Lâm, Đông Triều, lập ra Bích Động thi xã³ xướng hoạ

với các bạn thơ và cũng là bạn đồng liêu như Nguyễn Sưởng, Nguyễn Trung Ngan, Nguyễn Úc, Tự Lạc tiên sinh, ... Những cuộc sinh hoạt văn chương này đã tạo nên bối cảnh quyền văn hóa thuận lợi để các thi nhân của Bích Động thi xã cống hiến nhiều tác phẩm hay, độc đáo, giàu ý nghĩa cho đời, làm giàu cho văn học Quảng Ninh trung đại nói riêng, văn học việt Nam trung đại nói chung.

2. Văn thơ Trần Quang Triệu

Sau khi Trần Quang Triệu mất, bạn bè ông đã thu thập và biên tập thơ ông thành tập *Cúc Đường di cảo*. Nhưng trong thời gian kháng Minh, tập thơ ấy đã bị thất lạc. Đến đầu thời Lê, Phan Phu Tiên sưu tầm được 11 bài bèn chép trong *Việt âm thi tập*, gồm *Chu trung độc chước*, *Đè Gia Lâm tự*, *Đè Liêu Nguyên Long tổng họa cảnh phiến*, *Đè Phúc Thành từ đường*, *Giang thôn túc sự*, *Hoàng châu đạo lộ tác*, *Mai thôn phê tự*, *Quá An Long*, *Quy chu túc sự*, *Trường An hoài cổ*... Trong đó, bài *Trường An hoài cổ* được cho là “lắp lánh một dứ

³ Bích Động thi xã là hội thơ do Trần Quang Triệu làm chủ soái, được lập ở am Bích Động, cạnh chùa Quỳnh Lâm (nay thuộc xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), nơi có các lăng mộ vua Trần,

diền trang và thái áp tổ tiên của Trần Quang Triệu. Thi xã đã tụ hội được một số nhà thơ có tiếng thời bấy giờ, những thành viên còn biết đến ngày nay là Trần Quang Triệu, Nguyễn Sưởng, Nguyễn Úc, Nguyễn Trung Ngan...

báo thiên tài, báo hiệu sự suy vong không cường nổi của nhà Trần”[6;19].

Mặc dù số tác phẩm thơ của Trần Quang Triệu còn lại không nhiều, nhưng ông cùng với Nguyễn Úc và Nguyễn Sưởng hợp thành một dòng thơ riêng thời Trần, mang tuyên ngôn hành động của một nhóm cư sĩ chứ không phải thiền sư. Tôn chỉ của thi xã là ca ngợi thiên nhiên, ca ngợi thú nhàn, công kích thói bon chen, cầu cạnh ở đời. Theo giáo sư Nguyễn Huệ Chi thì đó là những con người mang trong lòng nỗi thất vọng sâu sắc về sự suy thoái của vương triều Trần. Vì thế có thể thấy trong thơ Trần Quang Triệu gàn như chỉ phơi bày một tâm trạng cô đơn, với bao điều ngôn ngang. Song cái buồn của ông chỉ là cái buồn nhẹ, chứ chưa đến mức bi đát, vô vọng như Nguyễn Úc. Cho nên lời thơ của ông hẫy còn trong sáng, gợi cảm, chứ chưa rơi vào ảo não, được Phan Huy Chú đánh giá là “thanh thoát, đáng ưa” [3;405].

Qua thơ của những người bạn - các tác giả có quan hệ gần gũi với Trần Quang Triệu (Nguyễn Úc, Nguyễn Sưởng, Nguyễn Trung Ngạn .v.v), thấy họ viết về ông với những tình cảm chân thành, tâm phục khẩu phục. Hình ảnh Trần Quang Triệu hiện lên trong thơ họ như một nhân cách vĩ đại, một tài năng lớn, văn võ song toàn, chả kém gì Phó Duyệt đời Thương bên Tàu.

Đọc thơ Trần Quang Triệu, càng thấy rõ hơn một nhân cách và tâm hồn đẹp, đáng kính. Đó không chỉ là người biết yêu cái đẹp mà còn biết thương tiếc, biết hành động vì cái đẹp. Nhìn nền gạch của một ngôi chùa xưa đổ nát hoang tàn chìm trong cơn mưa chiều, trong lòng Trần Quang Triệu dâng trào niềm xót xa vô hạn trước bao tang thương dâu bể cuộc đời:

*Hoang tháo tiền triều tự
Thu phong cựu chiến trường
Tàn bi trâm mộ vũ
Cố Phật ngoại tà dương
Thạch thắt tảng vân nạp
Hoa dài cúng dâng hương
Úng thân vô xú sở
Dữ thế cộng hung vong*

(Ngôi chùa của triều đại trước lẩn giữa đầm cổ hoang/ Bãi chiến trường xưa đang phơi mình trước gió thu/ Tấm bia Tàu chìm trong mưa chiều/ Pho tượng Phật cổ nằm phơi bóng xé/ Tấm áo mây, đã cất trong ngôi nhà đá/ Mùi hương đồng nội dâng lên dài hoa/ Úng thân không có chỗ nhất định/ Với đời cùng hung vong).

(Mai thôn phế tự - Chùa hoang xóm Mai)

Trước chùa hoang xóm Mai trong một buổi chiều thu, lòng thi nhân như chất chứa nỗi sầu van cổ. Điều đáng nói là, tuy ngậm ngùi và thương cảm trước cuộc dâu bể nhưng thi sĩ không bộc lộ sự hoảng hốt sợ hãi. Dường như, ông ý thức rất rõ ràng, có một cái đẹp vĩnh cửu, một cái đẹp không tàn phai dần sau cái đẹp mong manh thoảng chốc của thời gian hữu hạn:

*Úng thân vô xú sở
Dữ thế cộng hung vong
Úng thân không có chỗ nhất định
Với đời cùng hung vong*

Tuy biết vậy, nhưng bởi lẽ mang trái tim đa cảm, nên những buổi chiều như sầu vạn thuở ấy cứ tiếp tục ám ảnh mãi trong những bài thơ của Trần Quang Triệu.

Ở Đè Phúc Thành từ đường (Đè nhà từ đường Phúc Thành), có thể cảm nhận rõ một tâm hồn nhạy cảm, rứt lui mà không bàng quan đến mức gác bỏ ngoài tai mọi sự của ông:

*Vân tự du du tué nguyệt thâm,
Từ đường lưỡng bạn bách sâm sâm.
Hoa ngung túc vũ thiên hàng lệ,
Nguyệt án hàn đàm nhất phiến tâm.
Đài hạ thảo phân kim nhật lô,
Tùng trung hạc thức cựu thời cầm.
Dạ lai ký đặc đăng tiền mộng,
Hải khoát thiên cao hà xú tầm.*

(Dịch nghĩa: Mây bay man mác năm tháng lâu rồi/ Hai bên nhà thờ cây bách um tùm/ Những hạt mưa đêm đọng lại trên hoa như nghìn hàng lệ/ Mặt trăng in xuống đầm lạnh như một mảnh lòng/ Dưới đài, cỏ rẽ thành lối đi ngày nay/ Trong cây thông, chim hạc nhớ cung đàn thuở trước/ Đêm đến ghi nhớ giấc mộng trước đèn/ Nhưng trời cao biển rộng biết tìm đâu?)

Dịch thơ: Ngày qua mây tự lững lờ/ Bách xanh um cạnh nhà thờ bấy lâu/ Mảnh lòng: Đàm lạnh trăng thâu/ Mưa đêm: Nghìn giọt lệ sầu vương hoa/ Dưới đài, cỏ rẽ đường ra/ Trong thông, hạt nhớ cầm ca thuở nào/ Khôn nguôi biển rộng trời cao/ Tim đâu giác mộng đêm nao trước đèn - Phạm Tú Châu dịch).

Còn ở Trường An hoài cổ, nỗi niềm kín đáo thương đời vẫn cứ dần vặt trái tim ông:

*Hà nhạc chung tồn cổ quốc phi
Số hàng lăng bắc với tà huy
Cựu thời vương khí mai thu thảo
Mộ vũ tiêu tiêu đã điệp phi*

(Sông núi rót cuộc vãn còn mà nước cũ đã đổi khác/
Mấy hàng bách trồng trên gò đứng phơi lung dưới
nắng chiều/ Khí đê vương triều xưa vùi dưới cỏ mùa
thu/ Mưa chiều hiu hắt bướm nội bay).

Cảm xúc này làm ta nhớ tới Tô Đông Pha khi ông bắt gặp nhìn thấy một hòn đá nằm chơ vơ dưới nắng chiều hiu hắt bên đường:

*Môn tiền cổ kiệt ngợi tà dương
Duyệt thế như lưu sự khả thương*

(Trước cửa quán hòn đá chørn nằm tro trong nắng
chiều/ Ngắm sự đời, như nước chảy trôi đi và đi mất,
thấy mà đau)⁴.

Quả là, với những trái tim nghệ sĩ đa cảm thì dù là người của Đông, Tây kim, cổ, họ vẫn luôn có sự gặp gỡ, đồng điệu trong cảm xúc như vậy.

Một người có trái tim đa cảm, giàu yêu thương, có nhận thức sâu sắc về cái hữu hạn và cái vô hạn của đời, đứng trước thời cuộc đang trên đà suy thoái, khi xã hội bị cuốn theo sức mạnh bên ngoài là lợi danh và quyền lực, còn những chiến thắng Đông Bộ Đầu thời kỳ đánh đuổi quân Nguyên lần thứ nhất (1258) dưới thời Trần Thái Tông, chiến thắng Tây Kết, Chương Dương, Bạch Đằng vào những năm 1285 và 1288 dưới thời Trần Nhân Tông đã chỉ còn là vang bóng, dẽ hiểu tại sao nhiều lần Trần Quang Triều lại bộc lộ trong thơ tâm trạng buồn chán, thất vọng như vậy. Đọc *Chu trung độc chước* (Uống rượu một mình trong thuyền), đọc giả không khỏi ám ảnh với hình ảnh một con người đơn côi đang lênh đênh nơi chân trời góc biển nào đó (có thể là vùng biển Đông Bắc, Quảng Ninh), mang trong lòng những ám ức chất chòng: “Kỳ đa khói lỗi hung trung sự/ Thả hướng tôn tiên thí nhất kiêu” (*Chuyện ám ức chất chòng trong dạ/ Mượn chén rượu dội sạch nỗi niềm*).

Thơ Trần Quang Triều nhiều lần xuất hiện hình ảnh con thuyền. Trong số 11 bài thơ còn lại thì hình ảnh con thuyền xuất hiện trong ít nhất 4 bài, chưa kể hình tượng mái chèo. Ra đi để trở về chính là ý nghĩa của hình tượng thuyền. Con thuyền chính là biểu tượng cho khát vọng ra đi, thích du ngoạn, khám phá vùng đất mới: “Làm trai cho đáng nên trai/ Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên”. Và con thuyền cũng là biểu tượng cho mong ước trở về, để neo đậu bến quê, được sống một cuộc đời bình lặng dưới bóng núi thanh bình, được uống rượu ngâm thơ cùng bạn bè đồng điệu. Hơn một lần, qua thi ca, Trần Quang Triều trực diện nói đến khát vọng “trở về”. Trong *Quy chu tức sự*, ông viết:

*Quý ngộ niệm thù khinh,
Quy tâm mộng tự vinh (oanh).
Điều đè yên thụ một,
Phàm đổi tịch dương hành.
Thu tước son dung sáu,
Triều khai thủy giám minh.
Túy ông hồn vị tĩnh,
Hồng diệp mãn giang thành.*

(Nghĩ đến những cuộc gặp gỡ giả dối lòng càng coi nhẹ/ Cho nên giác mộng về cù vương vẫn mãi/ Chim kêu khuất trong đám cây lồng khói/ Cánh buồm đi ngang theo bóng chiều tà/ Hơi thu đeo gầy dáng núi/ Triều lén, mặt nước như gương sánh/ Ông già say vẫn chưa tỉnh/ Lá đỏ rơi đầy thành ven sông)

Trong xã hội phong kiến phương Đông, khi xã hội ở giai đoạn suy thoái, ta thường gặp nhiều trường hợp nho sĩ mang tư tưởng xuất thế. Nhưng trường hợp xuất thế của Trần Quang Triều có những đặc điểm riêng đáng chú ý. Là tôn thất nhà Trần, dòng dõi Hưng Đạo Đại Vương, có chị gái là Bảo Từ Thuận Thánh hoàng hậu - chính thất của Trần Anh Tông, ông được hưởng nhiều biệt đãi, và trên thực tế, ông đã chứng tỏ mình xứng đáng với những biệt đãi ấy. Nhưng khi mới ngoài 30 tuổi, ông đã muốn “trở về”. Điều này cho thấy ông không phải là người “bỏ cuộc chơi” khi cảm thấy thất bại trên con đường công danh sự nghiệp hoặc không thực hiện được hoài bão của mình như nhiều nho sĩ trước và sau ông gặp phải. Ông chọn “trở về” khi nhận thấy con đường mình đang đi không thích hợp với tâm hồn mình, nhất là khi ông cảm nhận được triều chính nhà Trần lúc này tuy chưa đến độ suy vong nhưng đã bộc lộ những chia rẽ nội bộ mà con mắt nhạy cảm của ông tiên lượng được. Dường như, những dự cảm về ngày tàn của Trần triều đã được ông gửi gắm trong *Trường An hoài cổ*. Theo giáo sư Nguyễn Huệ Chi, bài thơ này “lắp lánh một dự báo thiên tài, một sự khai quật thẩm mỹ đi trước thời đại, báo hiệu được sự suy vong không cưỡng nổi của nhà Trần”. “Âm hưởng man mác không dứt của câu thơ và hình ảnh những cánh bướm liệng mãi dưới màn mưa nói rõ cảm hứng của người làm thơ đã không còn đóng khung trong khuôn khổ của đề tài mà đã tới một sự liên tưởng khác hẳn, liên tưởng về cái gì đang và sẽ xảy ra trong hiện tại”[2;22].

Như vậy, việc từ bỏ quan trường của Trần Quang Triều thể hiện sự “dũng thoái” và việc “trở về” để giữ gìn cái tâm thanh sạch này là một thái độ lành mạnh. Hơn nữa, xét cho cùng, thì có nhiều con đường để phục vụ cho quê hương đất nước chứ không nhất thiết phải ra

⁴ Lâu quán (Tô Đông Pha)

làm quan thì mới có thể thực hiện được lý tưởng ấy. Và Trần Quang Triều đã lựa chọn con đường khác để phục vụ cho đất nước mà mình đang sống: Trở về mảnh đất của tổ tông, nơi có vẻ đẹp đơn sơ và giản dị để bồi đắp cho hồn cốt quê hương thêm giàu đẹp hơn. Trên thực tế, ông đã thực hiện sứ mệnh đó một cách vang. Ông chính là người đã góp công của để tôn tạo chùa Quỳnh Lâm, góp phần để ngôi chùa này trở thành một trong những ngôi chùa danh tiếng bậc nhất nước Nam. Theo các tư liệu ghi chép trong sách vở và bia chùa Quỳnh Lâm thì Trần Quang Triều và vợ là công chúa Thượng Trần đã đóng góp rất nhiều công của cho chùa Quỳnh Lâm. Sách Tam tổ thực lục có ghi lại rằng, năm 1317 khi bắt đầu tu tạo lại chùa Quỳnh Lâm, Trần Quang Triều đã đóng góp 4.000 quan tiền (bia chùa Quỳnh Lâm thì ghi 40 vạn). Đến năm 1324, ông còn cúng thêm 300 mẫu ruộng ở Gia Lâm, hơn 1.000 mẫu ruộng ở An Lưu (thuộc đất phong của An Sinh Vương Trần Liễu) và 1.000 nô ti để làm của tam bảo vĩnh viễn cho chùa.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử thì hành động hiến tặng lượng tài sản lớn như vậy (gần như toàn bộ gia sản) cho chùa Quỳnh Lâm chứng tỏ một điều rằng Trần Quang Triều đã muôn gắn bó cả phần xác và phần hồn đối với nơi này. Theo giáo sư Nguyễn Huệ Chi thì sau Không Lộ thiền sư của đời Lý và Pháp Loa thiền sư đệ nhị tổ của Thiền phái Trúc Lâm đời Trần, người quan trọng thứ ba của Quỳnh Lâm chính là Trần Quang Triều⁵. Bởi cái tên Quỳnh Lâm trong lịch sử không phải chỉ bao gồm có 2 phần, gồm Quỳnh Lâm tự và Quỳnh Lâm thiền viện, mà còn bao gồm một phần thứ 3 nữa, đó là Bích Động Am, mà đã nói đến Bích Động Am thì không thể không nhắc đến Bích Động thi xã, hội tao đàn đầu tiên của nước Nam, nơi tổ chức những cuộc đàm đạo thơ văn lôi cuốn hẫu hết những học giả, nhà thơ có tên tuổi bậc nhất thời bấy giờ. Người đứng đầu thi xã là Cúc đường chủ nhân Trần Quang Triều. Thơ của Bích Động thi xã nói chung, của Trần Quang Triều nói riêng đã góp phần bồi đắp văn học Trần triều và văn học Việt Nam trung đại thêm phong phú, giàu có.

Với riêng Đông Triều và cả dải đất duyên hải địa đầu Đông Bắc, Trần Quang Triều còn là người góp phần tô điểm quê hương bằng những vần thơ tuyệt đẹp. Quê hương trong thơ ông luôn có một vẻ đẹp rất đơn sơ và giản dị, giản dị đến nỗi theo nhà thơ thì khó có một họa sĩ tài hoa nào có thể đưa được phong cảnh ấy vào bức tranh của mình:

Nam quốc na khan nhập họa đồ

Tân An trì quán trường cô bồ

Niên niên lanh lâm nhàn phong nguyệt

Trúc ngoại nhất thanh đê giá cô

(*Phong cảnh nước Nam khó có thể đưa vào trong tranh vẽ/ Trong ao bên quán Tân An có năn, có lác mọc/ Hàng năm thâu lượm cảnh trắng gió thảnh thoảng/ Ngoài rặng trúc, một tiếng chim đa đa kêu*).

Trong *Chu trung độc chước* (Uống rượu một mình trong thuyền), quê hương của Trần Quang Triều không hiện lên với đường nét cụ thể nhưng đầy vãy gọi:

Thu mǎn sơn thành bội tịch liêu,

Gia thư bất đáo hải thiên diêu.

Nhân tình sơ mật xao bồng vũ,

Thế thái cao đê phách mạn triều.

Tùng cúc cố lưu ta dị lộ,

Cầm thư tué văn hỷ đồng điếu.

Ký đa lỗi khói hung trung sự,

Thá hương tôn tiền thí nhát kiêu.

(*Thu vè đầy núi, càng khiến hiu quạnh bội phản/ Thư nhà không đến miền biển xa xăm này/ Tình người thưa nhạt như mưa gõ mui thuyền/ Thoi đời lên xuồng như nước triều vỗ bờ/ Tùng cúc bạn cũ, than ôi, nay đã khác nèo/ Tuổi già đèn sách, mừng rằng hợp điệu/ Biết bao nỗi niềm chòng chát trong lòng/ Hãy thử giả khuây trước chén rượu xem sao*).

Hình tượng quê hương trong thơ Trần Quang Triều đã hiện lên với những nét hồn vía nhất: Dãy núi dài – cánh cung Đông Triều trùng điệp càng thêm hiu quạnh khi đất trời vào thu. Vùng biển trải dài xa xăm với những con thuyền dưới mưa trong nước triều vỗ nhịch khoan thu. Rồi tùng cúc muốt xanh nơi ngõ xóm. Có thể thấy, thiên nhiên và cuộc sống trù phú nơi thôn dã vùng đất Quảng Ninh hiện lên thật đẹp, có phần xa mờ, nhưng cứ ám ảnh, vương vít mãi trong lòng mỗi người. Khi giả dối sự đời càng thôi thúc trong thi nhân mong mỏi hồi hương: “Quy tâm mộng tự vịnh” thì quê hương thanh bình, ân tình này chính là nơi bậc đại quan bô chốn lao xao hư vinh mà tim về ẩn dật. Quê hương ấy không lặng lẫy hèo hoa như chốn kinh kì, ngược lại, nó có phần hắt hiu, xa ngái với “Phàm đời tịch dương hành” (Cánh buồm đi ngang theo bóng chiều tà), có cái cõi quạnh, tiêu soi “Thu tước sơn dung sâu” (Hơi thu đeo gầy dáng núi), nhưng chính những nét tiêu soi của quê hương miền biên viễn ấy cùng với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình càng có sức mạnh vãy gọi trái tim những người con xa quê tìm về.

⁵ Nguyễn Huệ Chi, *Hiện tượng hội nhập văn hóa dưới thời Lý Trần, nhìn từ một trung tâm Phật giáo tiêu biểu: Quỳnh Lâm*.

Qua số thơ còn sót lại, có thể thấy Trần Quang Triều dành một tình yêu lớn cho thiên nhiên, cảnh sắc quê hương, đất nước. Bức tranh thiên nhiên trong thơ ông không bị gò bó trong các ước lệ của nghệ thuật phong kiến. Bài thơ nào cũng là một bức tranh sống động mà ở đó cảnh vật hiện ra với đủ mọi sắc vẻ. Đó là bức tranh đầy hương sắc trong *Hoàng Châu đạo thương tác* (Làm trên đường đi Hoàng Châu):

*Hành lộ thạch đầu hoạt,
Loan vân tạp chướng yên.
Khách phàm thu vũ ngoại,
Sơn tự tịch dương biên.
Lục ám tang ma địa,
Hồng minh quất dữu thiên.
Đăng xa không hữu ức,
Quy tú hựu thê nhiên.*

(Dịch nghĩa: Đường đi đá núi tron/ Mây ngàn lẩn với khói lam chướng/ Cảnh buồn khách ngoài trời mưa thu/ Ngôi chùa trên núi trong bóng chiều tà/ Mùa xanh che rợp đất đáu gai/ Mùa hồng chiều sáng trời quýt buồm/ Lên xe luồng những nhớ nhung/ Ý trở về lại thêm man mác).

(Dịch thơ: Đường đi tron đá núi/ Khói độc lẩn mây ngàn/ Buồm khách ngoài mưa gió/ Chùa cao hứng nắng tàn/ Đất đáu gai xanh rop/ Trời quýt buồm đỏ chan/ Xe trầy bâng khuâng nhớ/ Lòng về triu tâm can – Nguyễn Huệ Chi dịch).

Đó còn là bài thơ đầy thanh âm với âm hưởng ngân nga của tiếng ve và màu sắc trong ngàn của một trời trăng lẩn với mùi hoa thông như vương vấn lòng người không dứt trong *Đè Gia Lâm tự* (Đè chùa Gia Lâm):

*Tâm hôi oa giác mộng,
Bộ lý đáo thiên đường.
Xuân vân hoa dung bạc,
Lâm u thiền vận trường.
Vũ thu thiên nhất bích,
Trì tịnh nguyệt phân lương.
Khách khứ tăng vô ngữ,
Tùng hoa mân địa hương.*

(Dịch nghĩa: Lòng người lạnh với giấc mơ sừng con sên/ Dạo bước đến cửa thiền/ Xuân muộn, dáng hoa mồng mảnh/ Rừng sâu, tiếng ve ngân dài/ Mưa tạnh, trời xanh biếc một màu/ Ao trong, trăng mát dịu tỏa xuồng/ Khách ra về, sự chẳng nói/ Mặt đất thơm ngát mùi hoa thông).

(Dịch thơ: Nguội ngắt lòng danh lợi/ Am thiền rảo góit qua/ Xuân chày, hoa mồng mảnh/ Rừng thăm, ve ngân nga/ Mưa tạnh, da trời biếc/ Ao trong, ánh trăng ngà/ Khách về sự biếng nói/ Thông rụng núc mùi hoa – Nguyễn Huệ Chi dịch).

Những bài thơ này đều mang rõ sắc thái "thi trung hữu họa" rất gần với thơ Vương Duy đài Đường. Trong thơ ông luôn có một con người cô đơn, không tìm quên mình trong tụng niệm mõm chuông mà tìm quên mình trong cảnh; có khi tìm quên chưa được nên vẫn còn trăn trở, và cũng có khi đã đạt đến mức nhòa tan hồn mình đi. Đó chính là ý vị Thiền trong thơ của Cúc Đường chủ nhân nói riêng và của các nhà thơ thuộc Bích Động thi xã nói chung.

Lấy việc đậm bậc với công danh làm lẽ sống, hầu như bài thơ nào của Trần Quang Triều cũng nói đến "nguội ngắt lòng danh lợi" và "mộng về vương vấn lòng". Trong *Điều tầu* (Ông già câu cá), Trần Quang Triều gởi gắm thái độ coi khinh miếng mồi định chung:

*Độn lăng xuy triều thường bích than,
Lỗ thanh di nhập bích vân hàn.
Kỷ hồi bạc nhị huyền chung định,
Na trọng Đồng giang nhất điều can.*

(Sóng cá dồn đẩy nước triều lên dòng thác biếc/ Tiếng mái chèo đưa hơi lạnh vào mây xanh/ Đã bao lần coi nhẹ tiếng mồi treo chuông vạc/ Mồi ấy đâu có nặng bằng chiếc cần câu bên sông Đồng).

Cuối cùng thì Trần Quang Triều cũng đã được thỏa nguyện phần nào trên con đường “trở về”, trở về với quê hương, trở về với bản thể. Trong *Đè Gia Lâm tự*, độc giả cảm nhận được một sự thanh thản trong lòng thi nhân:

*Tâm khôi oa giác mộng
Bộ lý đáo Thiên đường
Xuân vân hoa dung bạc
Lâm u thiền vận trường
Vũ thu thiên nhất bích
Trì tịnh nguyệt phân lương
Khách khứ Tăng vô ngữ
Tùng hoa mân địa hương*

(Lòng người lạnh với giấc mơ sừng con sên/ Dạo bước đến cửa Thiền/ Xuân muộn, dáng hoa mồng mảnh/ Rừng sâu, tiếng ve ngân dài/ Mưa tạnh, trời xanh biếc một màu/ Ao trong, trăng mát dịu tỏa xuồng/ Khách ra về, sự chẳng nói/ Mặt đất thơm ngát mùi hoa thông)

Vẫn là một khôn gian tĩnh lặng như trong nhiều bài thơ khác nhưng trước mắt là một màu xanh biếc của sự sống, sự trong lành, thanh sạch, và, mặt đất dưới bước chân người vừa mới trở về dường như thơm ngát một mùi hương, nâng bước tâm hồn người hướng về Chân, Thiện, Mĩ.

3. Lời kết

Đương thời, Trần Quang Triệu không chỉ được triều đình nể trọng mà còn được nhân dân tôn quý. Khi còn làm quan ở triều đình, tiếng nói mạnh mẽ của Trần Quang Triệu khiến bọn gian thần phải kinh sợ. Ông xứng đáng với tôn xưng "đáng", "bậc" đức cao vọng trọng mà người đời dành cho. Năm Khai Thái nguyên niên (1324), dưới triều Trần Minh Tông, mặc dù đã từ bỏ quan trường từ lâu, nhưng khi đất nước gặp họa xâm lăng, Trần Quang Triệu một lần nữa tham gia gánh vác việc nước, giữ chức Nhập nội kiêm hiệu Tư đồ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Trần Quang Triệu mất năm 1325, hưởng dương 38 tuổi, bỏ lại bao hoài bão, khát vọng giúp đời. Nhưng ông mãi sống trong lòng những người bạn tri kỉ và trong lòng nhân dân. Người

đời sau, qua thơ văn bỗ khuyết cùng dấu tích ông để lại ở mảnh đất Đông Triều, Quảng Ninh không thể không cúi đầu trân trọng trước một tầm vóc văn hóa lớn lao của nhân vật lịch sử này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Quý Đôn, Vũ Đình Liên, Đỗ Đức Hiếu, Lê Trí Viễn, Huỳnh Lí, Trương Chính, Lê Thúroc (1957), *Lược thảo lịch sử văn học Việt Nam*, Nxb Xây dựng, Hà Nội.
2. Nguyễn Huệ Chi (2000), *Hiện tượng hội nhập văn hóa dưới thời Lý Trần - Nhìn từ một trung tâm Phật Giáo tiêu biểu: Quỳnh Lâm*, Tập chí Nghiên cứu văn học, số 5.
3. Phan Huy Chú (2007), *Lịch triều hiến chương loại chí*, tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
4. Nhiều tác giả (2017), *Di sản Hán Nôm Đông Triều*, Nxb Lao động, Hà Nội.
5. Viện Văn học (1988), *Thơ văn Lý Trần*, tập I, Nxb Khoa học xã hội.
6. Viện Văn học (1988), *Thơ văn Lý Trần*, tập II, Nxb Khoa học xã hội.

Tran Quang Trieu's verse career, the marshal of the Bich Dong poetry circle, the earliest poetry associations of Vietnamese feudal poetry

Hoang Thu Thu Giang

Article info

Received:

21/10/2019

Accepted:

10/9/2019

Keywords:

*Tran Quang Trieu,
medieval literature,
poetry association,
Bich Dong poetry circle*

Abstract

Tran Quang Trieu was a famous scholar who contributed greatly to medieval Quang Ninh literature in particular and Vietnamese literature in general. He was the founder and owner of Bich Dong poetry circle - one of the earliest poetry associations of Vietnamese feudal poetry. Studying his prose and verse career helps the current generation to better understand the marshal of the Bich Dong poetry circle - the Poetry Association appeared before Tao Dan group that was founded by King Le Thanh Tong. That is also the way for the descendants today to better understand the ancestors' thoughts and spirit.